

Γιατί ευαγγέλιον, ποια η χαρούμενη αγγελία; (Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας)

/ [Πεμπτουσία](#)



ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ (Γαλ. 1,11-19)

Ο Απόστολος Παύλος στη σημερινή περικοπή, από την προς Γαλάτας Επιστολή του, υποστηρίζει ότι το Ευαγγέλιο που τους δίδαξε δεν είναι ανθρώπινο, αλλά του Χριστού. Προς τούτο, ως επιχειρήματα χρησιμοποιεί γεγονότα της προσωπικής του ζωής.

Το πρώτον· εξομολογείται την εχθρική στάση που είχε πάρει ο ίδιος, αρχικά, εναντίον του Χριστού: «Καταδίωκα με πάθος την Εκκλησία του Θεού και προσπαθούσα να την εξαφανίσω» (στιχ.13). Με αυτο θέλει να πεί ο Παύλος, ότι με τέτοια έχθρα εναντίον του Χριστού πώς θα μπορούσα από τον εαυτό μου να διανοηθώ όλα αυτά που σας έχω διδάξει για τον Χριστό! Άρα καταλάβετε το, το

Ευαγγέλιο που σας κήρυξα δεν προέρχεται από μένα, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά που σας δίδαξα.

Και δεύτερον· ούτε από άλλον άνθρωπο διδάχθηκα το ευαγγέλιον. Εγώ ζούσα στη Δαμασκό, έμεινα ένα διάστημα στην έρημο της Αραβίας και μετά από χρόνια, που πήγα στα Ιεροσόλυμα, οι άλλοι Απόστολοι είχαν αναχωρήσει από εκεί. Μόνον τον Πέτρο συνάντησα κι έμεινα κοντά του μόλις 15 μέρες. Σαν να λέγει ο Παύλος ότι, σε αυτές τις λίγες μέρες ούτε και θα ήταν δυνατόν να μου διδάξει ο Πέτρος το Ευαγγέλιο. Άλλωστε δεν υπήρχε ανάγκη, γιατί ήδη εγώ από χρόνια πριν εκήρυττα το Ευαγγέλιο στον κόσμο. Επομένως «το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα δεν προέρχεται από άνθρωπο» (στίχ. 11).



Από πού, λοιπόν, ο Απόστολος του Θεού διδάχθηκε όλα αυτά τα θεόπνευστα και χαρούμενα μηνύματα που μετέδιδε; Ο Παύλος μας απαντά: Το Ευαγγέλιο «μου το αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός» (στίχ.12). Αισθάνομαι ότι η χάρη του Θεού με κάλεσε να Τον υπηρετήσω και ευδόκησε να μου αποκαλύψει τον Υιόν Του, για να φέρω στους εθνικούς το χαρμόσυνο μήνυμα για τον Χριστόν (βλεπε στίχ.15-16).

Δεν μας αφήνει, λοιπόν, ο Παύλος καμμία αμφιβολία ότι το Ευαγγέλιο που κηρύττει είναι αυτό που παρέλαβε από τον Χριστό. Γι αυτό και το ονομάζει «Ευαγγέλιον του

Χριστού» (Α΄ Κορ. 9,12 κ.αλ.) Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος είναι απόλυτα βέβαιος ότι όλα όσα διδάσκει είναι αυτά που παρέλαβε από τον Χριστό. Γι αυτό δεν δέχεται καμμία αλλοίωση του Ευαγγελίου του Χριστού που διδάσκει. Προς χάρη του Ευαγγελίου διώχθηκε, λιθοβολήθηκε, φυλακίστηκε και ήταν έτοιμος ανά πάσα στιγμή να πεθάνει, για να μείνει πιστός στο ευαγγέλιο.

Αλλά ποιό είναι αυτό το Ευαγγέλιο που εκήρυττε ο Απόστολος Παύλος; Είναι το ίδιο που παρέλαβαν από τον Χριστό και οι Δώδεκα Απόστολοι. Είναι αυτό το οποίο κήρυττε κατά τα τρία χρόνια της δημοσίας δράσεώς Του ο ίδιος ο Ιησούς, όπως μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: » Ο Ιησούς κήρυττε το ευαγγέλιον της βασιλείας του Θεού» (Ματθ. 4,23).

Και γιατί ονομάζεται ευαγγέλιον, χαρούμενη αγγελία; Ποιά είναι τα χαρούμενα μηνύματα που εκπέμπει; Θα μπορούσαμε ως πρώτο να αναφέρουμε το μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία στη Ναζαρέτ: «Χαίρε κεχαριτωμένη..θα γεννήσεις υιό και θα τον ονομάσεις Ιησούν... θα είναι ο Υιός του Υψίστου» (Λουκ. 1, 28. 30). Τη άγια νύχτα που γεννήθηκε ο Ιησούς-Σωτήρ άλλος Άγγελος αναγγέλλει στους ποιμένες της Βηθλεέμ: «Σας φέρνω χαρούμενο άγγελμα, που θα γεμίσει με χαρά όλον τον κόσμο. Σήμερα ... γεννήθηκε για χάρη σας σωτήρας κι αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος» (Λουκ. 2, 10-11). Όλα όσα έκανε και όσα δίδασκε ο Ιησούς στην τριετή δράση Του χάριζαν χαρά και ανακούφιση στους ανθρώπους. Ιδιαίτερη, δε, χαρά έδωσε σε όλους η ένδοξη εκ νεκρών Ανάστασή του Κυρίου. Έτσι ο Χριστός ενίκησε τον μεγαλύτερο εχθρό του ανθρώπου τον διάβολο· κατήργησε τον αιώνιο θάνατο· λύτρωσε τον άνθρωπο από την αμαρτία· επανένωσε τον άνθρωπο με τον Θεό· του άνοιξε την θύρα του παραδείσου και του εξασφάλισε την αιώνια ευφροσύνη στην ουράνια βασιλεία Του. Τα πλέον αναγκαία για τη σωτηρία μας χαρούμενα μηνύματα του Ευαγγελίου έχουν καταγράψει, με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, οι τέσσερις Ευαγγελιστές στο ιερό βιβλίο στο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ» που όλοι γνωρίζουμε και καθημερινά μελετούμε.

Αγαπητοί μου αδελφοί, εμείς, πιστεύω, δεν αμφισβητούμε, όπως οι Γαλάτες της εποχής εκείνης, ότι το Ευαγγέλιο που κήρυττε ο Απόστολος Παύλος και οι άλλοι Απόστολοι είναι θεόπνευστο και περιέχει την αλήθεια όπως τη δίδαξε ο Χριστός. Όμως αυτό δεν αρκεί. Ο Κύριος προέτρεπε: «Μετανοείτε και πιστεύετε στο χαρμόσυνο αυτό μήνυμα» (Μάρκ. 1,15). Και αφού το πιστεύετε «να κηρύξετε το Ευαγγέλιον» και στους άλλους ανθρώπους (Μάρκ.16,15). Και ο Απόστολος Παύλος καταλήγει: «να ζείτε με τρόπο αντάξιο του ευαγγελίου του Χριστού»!(Φιλιπ. 1,27).

Αυτή ας είναι η καθημερινή μας προσπάθεια, με βεβαιότητα ότι έτσι η ζωή μας θα γεμίζει με τη χαρά του Χριστού!

Αυτό και σας εύχομαι για τον καινούγιο χρόνο.