

## Γόρτυνος Ιερεμίας: Η προσευχή ας γίνει όπλο αντιστάσεως τη νέα χρονιά (Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας)

/ [Πεμπουσία](#)



Νέο έτος μας ήρθε, αγαπητοί μου Γορτύνιοι και Μεγαλοπολίτες, το έτος 2019! Ας το ευλογήσει ο Χριστός και η Παναγία μας το έτος αυτό και να έχουμε χαρά και ευτυχία. Αλλά το είπαμε και άλλοτε ότι αυτά τα δύο, την πραγματική χαρά και την ευτυχία, τα βρίσκουμε μόνο κοντά στον Θεό. Γι' αυτό σας εύχομαι, χριστιανοί μου, να είστε ριζωμένοι στην πίστη του Χριστού και να ζείτε κατά τις άγιες εντολές Του και σας το υπόσχομαι ότι θα έχετε ψυχική γαλήνη και χαρά, τέτοια χαρά που δεν θα μπορεί κανείς

**να σας την πάρει, όσο και αν σας πολεμούν και σας κατατρέχουν.**



Το ξέρουμε, αδελφοί, γιατί το βλέπουμε και το ζούμε, ότι τα χρόνια μας είναι δύσκολα από κάθε πλευρά, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας λυγίζει ούτε να μας απογοητεύει, γιατί η αμαρτία και το κακό πάντοτε υπήρχαν στον κόσμο. Αλλά οι πραγματικοί και αληθινοί χριστιανοί, παρά την πλεονάζουσα αμαρτία, ποτέ δεν κλονίζονταν στην πίστη τους ούτε συμβιβάζονταν με το κακό, αλλά βάδιζαν σταθερά τον δρόμο του Θεού, έστω και αν αντιμετώπιζαν την ειρωνία και τις διώξεις ακόμη από τον γύρω κόσμο. Το βιβλίο μάλιστα της Αποκάλυψης του Ιωάννου μας λέγει και για χειρότερα ακόμη χρόνια κατά τα οποία η αμαρτία θα ανεβεί στον θρόνο και θα κυβερνά. Έτσι μας μιλάει η Αποκάλυψη για θηρίο - αυτό είναι η αμαρτία -, αλλά στεφανωμένο θηρίο. Το ότι το θηρίο η αμαρτία παριστάνεται ως στεφανωμένο, σημαίνει αυτό ακριβώς, ότι θα κυβερνά. Θα έχει εξουσία. Συνέβηκε αυτό σε πολύ προηγούμενα χρόνια, στα πρώτα χρόνια της πίστης μας, όταν ήταν οι άθεοι αυτοκράτορες Νέρωνες και Διοκλητιανοί. Καθόλου περίεργο, λοιπόν, αν αυτό θα συμβεί και στα χρόνια μας ή και σε μετέπειτα χρόνια.

Αρκεί εμείς να είμαστε σταθεροί και ακλόνητοι στην πίστη μας και στην αγάπη μας στο Χριστό και να ζούμε όπως έζησαν σ' αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο οι πατέρες μας και οι παπούδες μας με τις άγιες παραδόσεις, που μας τις άφησαν σαν άγια προίκα σε μας. Τους ευχαριστούμε και τους ευγνωμονούμε. Ας έχουμε την ευχή τους!

Χριστιανοί μου. Σας εύχομαι το νέο έτος, σαν όπλο αντιστάσεως στα διάφορα δεινά που μας περιζώνουν, να έχουμε όλοι μας την προσευχή στον Χριστό και στην Παναγία μας. Θα μας σώσει η Παναγία! Αυτή είναι η Υπέρμαχος Στρατηγός μας. Με την πίστη και την αγάπη μας στην Παναγία σταθήκαμε στα πόδια μας και μεγαλουργήσαμε και σαν άτομα και σαν έθνος. Μην πράξουμε λοιπόν την ανοησία και αρνηθούμε την ρίζα μας και θα φέρουμε έτσι μόνοι μας την καταστροφή. Αυτό λέγεται προδοσία και αυτοκτονία.

Εύχομαι, χριστιανοί μου, το έτος 2019 να γίνετε πιο δυνατοί και σταθεροί στα ιδανικά της πίστης και της φυλής μας και να στηρίξετε σ' αυτά τα ιδανικά και τα χαριτωμένα σας παιδιά και εγγόνια, για να χαρούν, όπως τους αξίζει, μια όμορφη ζωή και ένδοξη πατρίδα, ΑΜΗΝ.

Ευτυχισμένο το νέο έτος.

Με πολλές ευχές,

† Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας