

18 Ιανουαρίου 2019

Δεν σταματούν τα δάκρυα της μάνας Μακεδονίας ... (Γεώργιος Τάτσιος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων)

/ [Πεμπτουσία](#)



Επικήδειος λόγος του κ. Γεώργιος Τάτσιου, Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων, κατά την Εξόδιο Ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτου Σιατίστης κυρού Παύλου.

Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,
Σεβαστοί Πατέρες και αδελφοί,

Δεν σταματούν τα δάκρυα της μάνας Μακεδονίας μπροστά στο σκήνωμα του ανδρός που τόσο την αγάπησε και τόσο αγαπήθηκε από αυτήν!

Και επειδή ο μακαριστός κυρός Παύλος ήταν άνθρωπος του Πνεύματος και της αγάπης και όχι των áκρων, ο καθαρός του λόγος ηχεί στα ώτα μας και στην καρδιά μας όπως ο ήχος του χρυσού!

Image not found or type unknown



Οι Μακεδόνες έχουμε μάθει στην συμβίωση με τον “άλλον”, είμαστε φύσει και θέσει κοσμοπολίτες, χαρακτηριστικό μας είναι τα λίγα λόγια και τα πολλά έργα, η υπομονή και η θυσία.

Και στο πρόσωπο του εκλιπόντος Μητροπολίτη της ηρωϊκής Σιάτιστας, του αγαπημένου μας πατρός Παύλου είδαμε τον την ιστορία μας, τα παθήματά μας και τον εαυτό μας στην καλύτερή του εκδοχή.

Γνώριζε πολύ καλά τον πόνο μας! Ότι με τις τελευταίες πολιτικές και διπλωματικές εξελίξεις η η ταυτότητα των Μακεδόνων, των Ελλήνων Μακεδόνων, των μόνων αληθινών Μακεδόνων πλήττεται βάναυσα. Και ο άνθρωπος της αρετής δεν δέχθηκε την παραποίηση της ιστορίας. Δεν κρύφτηκε κάτω από κανέναν “μόδιο” δήθεν πολιτικής ορθότητας, αλλά έθεσε τον εαυτό του επάνω στην λυχνία της αληθείας. Ακολούθησε τα ίχνη του Μεγάλου Γρηγορίου Θεολόγου ο οποίος είπε ότι “το καλόν, ού καλόν όταν μη καλώς γένηται!”. Κατανοούσε βιωματικά ότι είναι αδύνατο μέσα από το ψεύδος να προέλθει κάτι καλό!

Γι' αυτό και άφησε σε εμάς τους γηγενείς Μακεδόνες ως ιερή παρακαταθήκη τις θέσεις και τις απόψεις του διατυπωμένες με τρόπο κρυστάλλινο και σαφή που δεν δέχεται παρερμηνείες! Με τρόπο που διεμήνυε προς πάσα πολιτική κατεύθυνση και σε κάθε θεσμικό φορέα εντός και εκτός συνόρων ότι υπάρχει μόνον μία Μακεδονία, η Ελληνική και ότι μόνον όταν είσαι Έλληνας μπορείς να λέγεσαι και Μακεδόνας.

Ο επίσκοπος που έδωσε αίμα για να λάβει πνεύμα, γνώριζε ότι όλα τα άγονα και δασώδη βουνά της επαρχίας του είναι ποτισμένα με το αίμα των Μακεδονομάχων, ειρηνικών ανθρώπων της καθημερινότητας, οι οποίοι όταν αισθάνθηκαν το χνώτο του ξένου εθνικισμού να προσπαθεί να εκτοπίσει και να εξαφανίσει το ρωμαίικο, μεταβλήθηκαν σε ήρωες πολέμαρχους.



Τα τελευταία επίσημα δημοσιευμένα λόγια του ήταν για την Μακεδονία και τους Μακεδόνες, προς όσους συμφωνούν στην εκχώρηση του ιερού ονόματος:

“Σας απαντώ λοιπόν ευθέως. Σήμερα πιστεύω ότι έχετε κάνει μεγάλο λάθος με αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών.

Πιστεύω ότι είσθε σε λάθος δρόμο.

Σας το φωνάζει όλος ο λαός. Αν όμως την ψηφίσετε και αυτά που φοβόμαστε όλοι εμείς, έλθουν στην Πατρίδα μας, τότε θα σας το πούμε ξεκάθαρα ότι υπογράψατε μια συμφωνία προδοτική για την Πατρίδα.

Εμείς σας προτείνουμε να μοιραστείτε την ευθύνη της απόφασης με τον Λαό.

Σας προτείνουμε Δημοψήφισμα, εδώ και τώρα. Δεν είναι οι κάτοικοι της γειτονικής Χώρας ωριμότεροι των Ελλήνων.

Αλλοιώς εκφράζετε περιφρόνηση απέναντι στο λαό.

Μακάρι να σας φωτίσει ο Θεός αυτή την έσχατη ώρα.»

Αυτήν την έσχατη ώρα μας λείπεις περισσότερο από ποτέ Άγιε Σιατίστης, αυτήν την έσχατη ώρα σε θέλαμε πλάι μας!

Κοινωνώντας όμως ταπεινά από την πίστη που μας μετέδιδες, ότι ο θάνατος πατιέται με τον θάνατο, όλοι οι Μακεδόνες γονατίζοντας μπροστά στο σκήνωμά

σου φωνάζουμε “Αθάνατος!”

Με τις ευχές σου και τις προσευχές σου να μας συνοδεύουν, την ερχόμενη Κυριακή την ώρα που εδώ θα τελείται το μνημόσυνό σου, στο Σύνταγμα όλη η Ελλάδα θα φωνάξει για σένα: “Αθάνατος!”