

## Έκθεση Βυζαντινών κειμηλίων του Αγίου Όρους

[/ Ορθόδοξη πίστη](#)



"ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΤΩ ΘΕΩ ΠΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΡΩΜΑΙΩΝ Ο ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ" (από χειρόγραφο της έκθεσης)

Είναι ειρωνικό, αλλά ο Βυζαντινός πολιτισμός, που πεισματικά προσπαθούν οι ανθέλληνες να αποποιηθούν κάθε σχέση των Ελλήνων με αυτόν, εξακολουθεί να συναρπάζει τον υπόλοιπο κόσμο. Η πιο μακρόχρονη Αυτοκρατορία του κόσμου, που ξεκίνησε στην Ελλάδα, αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, έγινε μεγάλη από Χριστιανούς στην Ελλάδα, και αποτέλεσε την βάση για την συνέχεια του Ελληνικού κράτους, δεν είναι αποδεκτή από πολλούς «Έλληνες». Απόδειξη αυτού είναι και η πρόσφατη καμπάνια του ΣΚΑΪ όπου «Ο μεγαλύτερος Έλληνας» αναζητείται από την Αρχαία Ελλάδα και την σύγχρονη Ελλάδα, λες και την περίοδο του Βυζαντίου εξαφανίστηκαν ή δεν μεγαλοουργούσαν οι Έλληνες.

Απόδειξη αυτού, είναι η αμφισβήτηση των Χρυσόβουλων των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων.

Όπως λοιπόν οι «Έλληνες» εξόρισαν τον Θεμιστοκλή που έσωσε την Ελλάδα από τους Πέρσες, όπως φυλάκισαν τον Κολοκοτρώνη που πολέμησε για την Ελλάδα με τους Τούρκους, όπως ξέχασαν τον Βασίλειο Βουλγαροκτόνο που δεν επέτρεψε να

έχουμε την ίδια γλώσσα με τους Σκοπιανούς, έτσι επιχειρούν να εξαφανίσουν το Άγιον Όρος, το θεματοφύλακα του Ελληνικού-Βυζαντινού πολιτισμού, που ο Θεός μας αξίωσε να έχουμε στην Ελλάδα και φυσικά, την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου που στη υπερχιλιόχρονη πορεία της διαφύλαξε για εμάς και τα παιδιά μας τους θησαυρούς των προγόνων μας. Και ενώ οι Τούρκοι, καυχούνται για τον Οθωμανικό πολιτισμό (!!!!!?????) [\(περισσότερα...\)](#)