



**ΠΟΓΝΩΣΗ.
ΕΡΑΙΜ.**

Η συζήτηση έγινε στη

Ρουμανία.

Φοιτητής: Γέροντα, ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης ἀκούσε ἀπὸ το Θεό: «κράτησε το νουν Στον Ἄδη και μη ἀπελπίζου». Πως το ερμηνεύετε αὐτό;

Γέροντας Εφραίμ: Πρέπει να πω καταρχήν, ὅτι το βιβλίο για τον Ἅγιο Σιλουανό, που το ἔγραψε ὁ αείμνηστος Γέροντας Σωφρόνιος, εἶναι πολύ μεγάλης αξίας βιβλίο και σας προτρέπω να το διαβάζετε τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο. Αὐτό το βιβλίο εἶναι πολύ σημαντικό για εμάς τους Ἀγιορείτες. Το χρησιμοποίησε ἡ θεία πρόνοια για να στείλει πολλούς νέους μοναχοὺς στο Ἅγιον Ὄρος. Ὁ Γέροντας

Σωφρόνιος ασχολούμενος θεολογικά με τη ζωή του Γέροντά του, του Αγίου Σιλουανού, σχολίασε λεπτομερώς τι σημαίνει μοναχισμός.

Ο Άγιος Σιλουανός, αυτό το σύγχρονο στολίδι του Αγίου Όρους και όλης της Ορθοδόξου Εκκλησίας, έπιασε το κέντρο της καρδιάς του πνευματικού αγωνιστή. «Κράτα τον νουν σου στον Άδη και μη απελπίζου», δηλαδή εσύ να σκέφτεσαι ότι λόγω των αμαρτιών σου δεν είσαι για σωτηρία, δεν σου αξίζει ο παράδεισος, αλλά όμως θα ελπίζεις στο μεγάλο έλεος του Θεού, όπως λέει και το Γεροντικό.

Αν θυμάστε ο Άγιος Σιλουανός στους λόγους του λέει: «αν υποτεθεί ότι χαθούν τα Ευαγγέλια και τα βιβλία των Πατέρων μπορούν τα υγιή μέλη της Εκκλησίας, που είναι οι ενάρετοι άνθρωποι, να ξαναγράψουν ακριβώς τα ίδια», διότι το ίδιο Πνεῦμα είναι εκείνο, το οποίο φωτίζει τον άνθρωπο του Θεού· δεν έχουμε εξελίξεις στο Πνεῦμα το Άγιο. Γι' αυτό ακριβώς πριν από τον Άγιο Σιλουανό έλεγαν οι πατέρες των πρώτων αιώνων τα ίδια με διαφορετικά λόγια. «Εκεί που βάλλεται ο Σατανάς, εκεί βάλλομαι». Αυτό όμως το έλεγαν όχι με απελπισία, αλλά με ελπίδα στην παντοδύναμη Θεία Χάρη, η οποία είναι ο καρπός και η απόδειξη της δωρεάς του Θεού.

Ο Άγιος Σιλουανός στέλλει το μήνυμα ότι πρέπει να ενασχολούμαστε με την αρετή της αυτομεμψίας. Να μάθουμε να καταδικάζουμε τον εαυτό μας. Αλλά προσοχή, άλλο αυτομεμψία και άλλο απόγνωση. Η απόγνωση είναι του διαβόλου, η αυτομεμψία είναι εργασία που πηγάζει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.