

## Οι «μπράβοι» του π.Εφραίμ

[/ Σχόλια αναγνωστών](#)

**Διαβάστε Νίκο Χ. και Γ.Τράγκα ποιοι ήταν οι...μπράβοι του π.Εφραίμ-Για να ντραπείτε και λίγο**

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΜΠΡΑΒΟΙ ΗΤΑΝ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΑΠΟ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ!!

Η απόλυτη ξεφτίλα και ντροπή. Σε οποιαδήποτε άλλη σοβαρή χώρα θα είχαν παραδώσει τις ταυτότητες τους. Ο Νίκος Χ.(περαστικά του για την μικροεπέμβαση)και ο Γιώργος Τράγκας! Οι δύο τους εν χωρό έβριζαν τον ηγούμενο Εφραίμ - από το ALTER - ότι πήγε στην Βιστωνίδα μαζί με ΜΠΡΑΒΟΥΣ!!! Ξέρετε ποιοι ήταν οι ...μπράβοι που τον συνόδευσαν;

Ο αδερφός και ο πατέρας του μικρού Ανδρέα που πέθανε πριν λίγες ημέρες από Λευχαιμία!!!

Ναι αυτοί ήταν οι δήθεν μπράβοι. Με μαύρα και οι δημοσιογράφοι δεν σεβάστηκαν ούτε το πένθος τους. Παρακαλούσαν τους δημοσιογράφους να μην τους....

ενοχλούν και αυτοί τους κυνήγησαν μέχρι την έξοδο. Και όταν ο πατέρας ξέσπασε και τους είπε αφήστε μας, αν ήμασταν αλλού θα βλέπατε, ξέρετε τι απάντησαν οι αλήτες, ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι;

«Μας απειλούν, τραβήξτε». Ο φασισμός της κάμερας. Ο φασισμός των ΜΜΕ. Η Γκεμπελίστικη λογική και η αδερφίστικη τακτική.

Ξέρετε γιατί τα λέμε τόσο χοντρά; Γιατί τα μάθαμε όλα. Όταν πήγαν να μπουνε στην Βιστωνίδα οι δημοσιογράφοι βγήκε ένας μοναχός και τους είπε ΕΥΓΕΝΙΚΑ ότι δεν μπορούν να μπουνε μέσα. Ένας δημοσιογράφος πήρε τον προιστάμενο του και του είπε στο τηλέφωνο: «Μας πετάνε έξω με τις κλωτσιές»!!! Το ακούει ο μοναχός και του λέει: «Με αυτό που κάνετε τώρα εκπροσωπείτε την αλήθεια»;

Ουστ από εδώ δεν ντρέπεστε. Γιατί δεν είπατε τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ στα κανάλια;

Είστε περήφανος κ.Νίκο Χατζηνικολάου που είπατε δημόσια ότι τον ηγούμενο Εφραίμ συνόδευσαν οι δυο...μπράβοι; Για τον Τράγκα δεν ρωτάμε. Έχει δώσει δείγματα γραφής με την φυλλάδα των 600 φύλλων και την τεράστια και σκανδαλώδη κρατική διαφήμιση που παίρνει. Αλλά εκεί κ.Χατζηνικολάου δεν λέτε

τίποτα.

Ξέρετε πόσα άλλα ψέματα λένε κάθε μέρα στα δελτία; Απλά αναγκαζόμαστε να κάνουμε την άλλη πλευρά για να υπάρχει και ένας φραγμός στην ασυδοσία.

Πηγή: [Troktiko](#)